

FDF Solbjerg
Fritidscentret
8. oktober 2016

Festtale til kredsens 50 års jubilæumsfest

(for alle nuværende og tidligere voksne medlemmer, ledere, bestyrelse og venner af kredsens)

Kære alle sammen

Hvor er det godt at se jer alle sammen her i dag.

Jeg håber I sidder rart og har fået noget godt i glasset.

Som formand her i kredsens, er jeg blevet bedt om at holde et festtale her ved aftenens traktement - og det har jeg virkelig glædet mig til.

Det er ikke så tit man får mulighed for at holde tale for sådan en ung, smuk, livsglad og erfaren 50 årig sag.

Kære FDF Solbjerg...

Hjertelig tillykke med fødselsdagen den 23. oktober.

Det er måske ikke nemt at blive 50 - jeg ved det ikke...

Men du gør det godt.

I de 50 år der har været FDF i Solbjerg, har der altid været fokus på at lege, hygge, grine og tale sammen.

I FDF Solbjerg vil vi gerne leg og fantasi, friluftsliv og fællesskab - og så det at give børn og unge et solidt ståsted i tilværelsen.

(planche, skriv: Leg og Fantasi + Friluftsliv + Fællesskab + Solidt ståsted)

Opskriften har været simpel - der skal kun to ting til:

For det første skal der være børn og unge som gerne vil lege, hygge og grine, bruge deres fantasi og nyde at være ude i det fri - dem tror jeg der er mange af.

For det andet gælder det om at have voksne med noget på hjertet, og som uge efter uge har lyst til at møde op og dele ud af det. Det har vi også.

Det er de to ting der gør, at vi har haft FDF i 50 år. Og det er det der gør, at vi selvfølgelig også har FDF i Solbjerg de næste 50 år.

Nu er det jo en 50 års fødselsdag, så lad mig lige dvæle lidt ved historien.
For ca. 4 millioner år siden...

(Planche frem med tidslinje, skriv 4.000.000 år)

Ja, det kan godt gå hen og blive en lang aften...

Tilbage til historien.

For ca. 4 millioner år siden klatrede vi ned fra træerne.

Lige siden har FDFere forsøgt at klatre op igen. Og inden for de sidste par år har vi her i kredsen fået vores helt egne klatreinstruktører. Vi har også kanoinstruktører, så nu kan vi både sejle og klatre.

Tjek friluftsliv!

(planche, flueben ved friluftsliv)

SKÅL!

Og tilbage til historien...

(Planche frem med tidslinje, skriv 1966)

I 1966 da FDF Solbjerg blev stiftet, der opstod også det helt særlige fællesskab som vi kender så godt i FDF, men har så svært ved at forklare - vi ved det bare.

Det er der. Det er vigtigt og vi kan lide det.

Og det er jo også derfor vi er her i dag.

Der har gennem tiden været rigtig mange medlemmer i FDF Solbjerg.

Mange er stoppet igen, når livet førte dem andre steder hen. Nogle er her endnu. Fælles for alle er, at de har været en del af fællesskabet, og altid vil have det som noget positivt at tale om, hvis de en dag møder en tidligere eller nuværende FDFer. Det er jeg overbevist om.

Tjek Fællesskab!

(planche, flueben ved Fællesskab)

SKÅL!

I alle årene fra 1966 og til i dag er jeg sikker på at Leg og Fantasi har været en vigtig ingrediens i det der gør FDF så sjovt.

For bare lige at nævne nogle enkelte ting jeg selv kan huske:

Pirat sommerlejr på Sletten i den helt nye Sletten bygning, da den lige var blevet bygget. Det var en stor dag da piratflaget strøg til tops i stedet for Dannebrog. Der var nogle af de voksne der sagde: "kan man det?...". Det kunne man heldigvis. Jeg kan huske den store vandkamp ude foran, hvor de to piratskibe en gang for alle skulle afgøre hvem der var de sejeste. Det er den største vandkamp jeg har været med til. Vi sluttede i øvrigt dagen med at spise gode ben og smide dem på gulvet i den store sal - til stor fornøjelse for børn og barnlige sjæle.

Der er også et utal af gode sommerlejre på Bogensholm. Jeg husker særligt et natløb der udviklede sig time for time. Det handlede om jagten på de farlige Flix'er fra det ydre rum. Piltene blev vækket og sendt afsted i hold, ud i natten, op i mod Mols Bjerge. Seniorerne havde rollen som aliens ude på ruten, og nogle ledere fungerede som "helle" Checkpoint. Alle hold med skrækslagte pille havde en leder med.

Det gik hverken værre eller bedre end at flere hold for vild. Nogle af lederne blev også bange. Og i det hele taget var natten rundt om Bogensholm fyldt med skrig og skrål.

Heldigvis var der nogle søde tanter, der kunne tage mod de tårevædede pille og skrækslagte ledere, efterhånden som holdene kom drypvis hjem til lejren. Det var det perfekte natløb! Og vi sov længe dagen efter.

Eller hvad med superhelte sommerlejr på Møgelø. Hvem kan ikke huske konebåden der sejlede med forsyninger. Eller hvad med puslinge/tumlinge dag, med Peter Pan og vandballon kamp mod Kaptajn Klo, der lå i en lille båd ud for lejren.

Det er i øvrigt første og sidste gang jeg har haft grønne strømpebukser på.

Og så er der jo kanoturene til Sverige.

Der var en dag hvor det trak op til torden og pludselig lynede det så meget ude på vandet at pigernes lange hår stod lige op i luften. Jeg skal lige love for at duften af ozon fik alle til at søge ly inde under træerne ved bredden.

Det var også på en af kanoturene til Sverige, at holdet skulle igennem en mindre foss. "Det klarer vi fint", sagde turlederen. "Bare ro stille og roligt, så glider vi med strømmen ned, der er ingen grund til at tage bagagen ud." Det var der så.

Midt ude i fossen - "jeg tror vi synker..." "Nu synker vi..." "hold på pagajen, hold på pagajen." Det er på sådan en tur, man lærer at pakke vandtæt.

Der er også Norges turene med havregrød på bål, spadepatrolje på hike, klippeudspring og lejrbaal med udsigt ud over Flåvatn. Så kan det vist ikke blive mere natur og mere smukt.

Vi har også holdt Ringenes Herre weekend på Lystenlund. Orker og elvere i skøn forening, sammen med vores nabokredse: Viby, Beder-Malling, Tranbjerg, Odder m.fl. Endnu engang fik seniorerne lov til at skræmme de små klædt ud som vilde orker.

Hvor finder man egentlig et sted i moderne samfund, hvor drenge, piger, mænd og kvinder i alle aldre leger så meget sammen?

Jeg har i hvert fald ikke set det andre steder end i FDF.

FDF er vel et af de eneste steder hvor man som barn, faktisk kan få lov til at være barn, og hvor man som voksen kan få lov til at være barnlig, uden der bliver set skævt til det.

Vi skal huske på, at en voksen jo blot er et barn, der er blevet sindssyg. Tjek Leg og Fantasi!

(planche, flueben ved Leg og Fantasi)
SKÅL!

(Planche frem med tidslinje, skriv 2016)

Og nu til i dag.

Er FDF Solbjerg så et solidt ståsted for børn og unge?

Det mener jeg det er.

FDF er et godt afsæt i livet. Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, og har lært at tænke ud af boksen, og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra.

Det kan vi godt være stolte af i FDF Solbjerg her 50 år efter det begyndte.

Tjek Solidt Ståsted!

(Planche, flueben ved Solidt Ståsted)

SKÅL!

Og nu synes jeg vi skal rejse os og hylde fødselaren med et trefoldigt hurra.

Hurra! Hurra! Hurra!

Skål!

Tak.