

TALE VED SOLBJERG FDF'S 50 ÅRS JUBILÆUM

LØRDAG DEN 08. OKTOBER 2016 I FRITIDSCENTRET

HVOR HAR JEG GLÆDET MIG TIL I DAG!

OG... HVOR ER DET SKØNT AT SE JER IGEN!

Og nej – jeg har ikke sovet ordentligt i nat... det har kværnet løs med FDF-minder og historier i hovedet de sidste 3-4 uger!

Solbjerg FDF fylder 50 år! Stort tillykke med det! Min far ville være glad for og stolt over, at det er lykkedes for kredsen at blive så gammel, still going strong, som han sikkert ville sige!

I har i kredsen en aktiv bestyrelse, en aktiv kredsledelse, masser af børn ... og så lidt for få ledere til at løfte opgaven med de daglige klassemøder, kan jeg læse mig på jeres super informative hjemmeside.

I 1966 flyttede en meget energisk ung mand til Solbjerg sammen med sin kone og en lille dreng på knap 2 år!

Det var selvfølgelig min far, Edward Pedersen. Hans kone, det var min mor, Ingelise, og drengen var selvfølgelig mig.

Min far var 27 år, FDF'er, og havde siden 1948 været med i 5. kreds i Århus, som havde base i krypten under Lukas-kirken i Århus. Han brændte for FDF... og mange andre ting, men FDF var og blev hans hjertebarn!

Vore traditioner i Solbjerg FDF går tilbage i lige linje til Århus 5. kreds, og før det endnu længere tilbage, til Århus 1. kreds, som blev stiftet i 1907. 5 år efter grundlæggelsen af FDF på Frederiksberg i København. De gamle sange, "Alle gode Gaver", "Fader Tak for Nattens Hvile", "Mit Navn er Mads Mathiesen", væbneridrætten, optakt, i gamle dage kaldet "mønstring", er bare nogle ganske få og "tusse-gamle" eksempler herpå. Dengang var FDF i øvrigt gratis, og man skulle bare møde op ved den halvårlige "mønstring", så blev man automatisk talt med.

Sjovt nok blev det hele stiftet i oktober...

FDF's Landsforbund den 27. oktober 1902

FDF i Århus den 08. oktober 1907

FDF Århus 5. kreds den 15. oktober 1925

Og Solbjerg FDF den 23. oktober 1966...

Og her sidder vi så i dag, den 08. oktober, på dagen, hvor FDF i Århus fylder 109 år! Det er da lidt sjovt! FDF-magi! Oktober måned er en stor måned for FDF i Solbjerg og FDF generelt.

Min far var, sammen med andre gode kræfter, igangsætter, initiativtageren til FDF/FPF i Solbjerg. I øvrigt den første fælleskreds i Landsforbundet dengang.

Vi kan nævne mange dygtige ledere, kredsledere, bestyrelsesmedlemmer og "godtfolk", men ingen har vel sat sit præg på kredsen som Inga. Hun var med helt fra starten i 66, blev hurtigt leder, der var nemlig ledermangel også dengang, og fra 1981 og frem til 1990, hvor Carsten og jeg blev kredsledere, var det Inga, der stod i spidsen for Solbjerg FDF/FPF. Og da vi stoppede i 95, fortsatte hun nogle år endnu i spidsen for sommerlejr m.m. Omkring 35 års arbejde med FDF. Jo, hun har i den grad sat sit præg på kredsen, traditionerne, ja, hele den kultur, som vi alle kender FDF i Solbjerg for den dag i dag.

Tiden efter 1995, og det er jo altså 21 år siden, kender jeg ikke så meget til. Men selvfølgelig har jeg fulgt med på sidelinjen, når jeg har rundet Kærgårdsvej 63 sammen med min kone, Inger, og vores børn. Jeg klikker også ind imellem ind på jeres fantastiske hjemmeside. Bliv endelig ved med at opdatere!

Tydal i Sydslesvig i 1995 var den sidste sommerlejr, hvor Carsten og jeg var kredsledere. Det var en fantastisk lejr, men det var hårdt for os begge to. Vi vidste jo, at det var den sidste! Et kapitel i vores liv skulle til sådan for alvor at slutte!

Jeg havde på det tidspunkt rykket familien til Hjortshøj, og med nyt job og 3 børn (senere 4), fik tiden i Solbjerg FDF en naturlig afslutning.

I januar 1999 og frem til 2003 var jeg med som kredsleder i Hjortshøj. Hjortshøj er, heldigvis, i dag også en stor og levende kreds med mange medlemmer og mange gode tiltag.

Mens Carsten og jeg var ledere og senere kredsledere, kørte vi et tæt parløb med Michael Poulsen! Michael har en fortid i noget KFUM-agtigt spejderværk, som vi ikke behøver komme nærmere ind på her.

Men Michael har i sandhed reddet vores røv flere gange, når vi var faret vild på hike i Norge eller på 10 dages vandretur i Abisko, I ved, helt oppe i toppen af Sverige, hvor der er bjørne, rensdyr, midnats-sol og masser af myg!

Michael kunne sætte sig med kortet en halv times tid for så derefter at komme tilbage, pege på kortet og med sikkerhed og overbevisning i stemmen sige: "Det er her, vi er...". Og... det passede sgu'...

Han var også dygtig til det med reb og rafter! Det var Michael, der lærte os, hvordan man skulle bygge et rigtigt hævet bålsted efter "tre-kant" princippet.

Michael og jeg kunne gå rundt om det hævede bålsted og diskutere i evigheder, om det ene eller det andet princip var det bedste. Vi holdt selvfølgelig på hver sit!!!

Carsten var faktisk lidt ligeglad med det der "tre-kant-princip", bare der var mad omkring kl. 18, var det såmænd helt ok med ham.

Vi mødtes, Carsten og jeg, med Maria i søndags!! Hvor var/er det fedt at se, hvordan FDF-gløden lever videre.

Vi snakkede om kristendom, Bogensholm, fællesskab, Lystenlund, fremtiden i FDF og meget, meget mere. På vej hjem i bilen i øsende regnvejr talte Carsten og jeg videre.

Det er i dag som dengang de samme emner, der er oppe at vende. Mest centralt står dog lederne, eller rettere mangel på ledere. Måske er det i dag endnu sværere at finde nogle, der vil stå for de ugentlige klasse-møder end tidligere, jeg ved det ikke?

Men i 80'erne, 90'erne og 00'erne var det også en kæmpe udfordring.

Børn er der masser af!

Historien går i ring nogle gange, har jeg erfaret.

Måske skulle man overveje at starte en kreds i Århus igen. Inde i 5. kreds' gamle sogn, Sct. Lukas sogn. 5. kreds er jo for længst flyttet til Kolt for mange, mange år siden. Der var jo næsten ingen børn tilbage i sognet dengang.

Men nu her i 2016 er der jo blevet bygget en helt ny skole, Frederiksbjerg Skole, ganske tæt på Lukas kirken.

En ny kæmpe skole.

Lige nu går der over 800 børn på skolen.

Og mon ikke der er plads i Lukas kirkens krypt til et børnearbejde, der møder børn og unge med evangeliet om Jesus?

Én gang FDF'er, altid FDF'er.

Måske trækker jeg i den blå skjorte igen ude i Hjortshøj, hvem ved? Eller måske flytter min kone og jeg tilbage til Århus engang i fremtiden. Og hjælper til i den nystartede FDF-kreds på Frederiksbjerg i Sct. Lukas sogn.

Det er ikke til at vide, hvad fremtiden måtte bringe.

Til Solbjerg FDF skal lyde et kæmpe tillykke med de 50 år!

Held og lykke med de næste 25!

Og skal vi rejse os og råbe et rigtigt FDF-hurra:

Tre lange og tre korte:

FDF I SOLBJERG LÆNGE LEVE!

En stor FDF-hilsen og held og lykke i fremtiden.

Tidl. kredsleder Troels Pedersen